



Omzien

door de kringen

**Kringmateriaal voor tijdens
de lijdensweken. Gebaseerd
op de veertigdagenkalender
van Tearfund.**

tearfund

Inhoud

Inleiding	3
Kringavond 1	
Brandoffer: een vrijwillig cadeautje	5
Kringavond 2	
Graanoffer: een heerlijke koek	8
Kringavond 3	
Vredeoffer: een uitbundig feest	11
Kringavond 4	
Zondoffer: een onbewuste fout	13



Inleiding

Wij zijn voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

(HEBREEËN 10:10)

Dit materiaal voor kringen is gebaseerd op de veertigdagenkalender van Tearfund. De meeste kringen komen om de week samen en daarom is er voor vier avonden tijdens deze veertigdagentijd een invulling gemaakt.

NB belangrijk om van tevoren te weten: Iedere avond kijk je met elkaar terug naar de afgelopen dagen. Het is de bedoeling dat iedereen één of twee kalenderbladzijdes meeneemt die het meest aanspreken.

In deze veertigdagentijd lezen we met elkaar uit het boek Leviticus. Misschien is dat niet het eerste boek waar je aan denkt bij een Veertigdagentijd. Toch is dat het boek dat veel duidelijk maakt over hoe God omziet naar de schepping en de mensen. En het voorbeeld dat wij daaraan mogen nemen. Het boek laat het hart van God zien.

En God riep

Vóór het boek Leviticus eindigt het boek Exodus. In het laatste hoofdstuk daarvan is de tabernakel klaar, waarna die vervuld wordt met de heerlijkheid van God (Exodus 40:34). Dat is zó overweldigend groots dat Mozes de tabernakel niet binnen kan gaan. Er is een overstromende heerlijkheid. En dan begint het boek Leviticus. In dat boek vertelt God aan Mozes hoe de mens in een gezonde relatie met Hem, de ander én de omgeving kan leven.

Offers en regelgeving

De eerste week van de veertigdagenkalender staat in het teken van de offers. Daar start het boek Leviticus ook mee. Het brengen van een offer was dé manier om dichtbij God te komen. Wist je dat in al deze offers je iets kunt vinden dat naar Jezus verwijst en dat iets zegt over Zijn leven, lijden en sterven? Hij was het volmaakte offer: dé vervulling van alle offers. En het bijzondere is dat wij voor altijd heilig zijn door dit volmaakte offer van Jezus.

We gaan in deze vier kringmomenten de vier offers uitdiepen. Iedere avond begint met een verwerking van de inhoud van de veertigdagenkalender. Vervolgens is er een bijbelstudie over één van de offers.



Daarnaast word je uitgedaagd om met je kring niet alleen samen een avond te beleven, maar ook met elkaar om te zien... Om te zien naar elkaar en naar de ander.

We bidden dat jullie je als kring laten uitdagen om deze stappen écht uit te voeren. Zo kunnen jullie samen verschil maken.

We wensen je veel zegen toe gedurende de zeven weken dat je onderweg bent naar Pasen!

Mira de Boer

Kringavond 1

Brandoffer: een vrijwillig cadeautje

START

Open met gebed.

- Heeft iedereen minimaal één blaadje bij zich wat bijzonder aansprak afgelopen dagen?
- Laat zien welke je hebt meegenomen, lees het blaadje voor en vertel wat je aansprak. Wat zorgde voor een verandering? Praat er kort met elkaar over door.

STUDIE BRANDOFFER

Lees Exodus 40:34,35

Lees met elkaar onderstaande tekst en bespreek de vragen.

Aan het einde van het boek Exodus is de tabernakel (de tempel-tent uit de woestijnperiode van het volk Israël) klaar. Dan komt de heerlijkheid van God in de tabernakel. En dat is zó overweldigend groots dat niemand meer in de tabernakel erbij past. Er wordt zelfs gesproken over overstromende heerlijkheid... God roept vervolgens vanuit de tabernakel naar Mozes. En daar begint het boek Leviticus. Hij vertelt de manier waarop de mens in een gezonde relatie met Hem én met de ander en omgeving kan leven.

We lezen deze komende kringavonden de eerste hoofdstukken van Leviticus over de offers. Offeren staat heel ver van onze cultuur en ik kan me voorstellen dat je het lastig vindt: zulke slachtpartijen! Zoveel onschuldige dieren werden gedood!

Bedenk dat het toen de normaalste zaak van de wereld was. Het was onderdeel van het leven, de meeste offers waren sowieso voedsel. Bovendien wilde God écht niets liever dan dicht bij zijn volk zijn. Zijn tegenwoordigheid was in de ark, boven de verzoeningsplaat, tussen de twee cherubs. (Exodus 25:21,22) Afgeschermd, anders zou Zijn Heerlijkheid de mensen in het tentenkamp verschroeien... Daarom moest er bescherming zijn. De dierenoffers werkte op de een of andere manier maar tijdelijk en werden dus herhaald.

Daarom zei Jezus dat Hij hét offer zou brengen voor eens en voor altijd. Bedenk, als je over de offers leest dat God omzag naar de mens door dé oplossing te geven in Jezus, namelijk zichzelf. Eén offer dat alle aspecten van de offers in zich had en die volmaakt was!

- In wat voor vorm kennen wij offeren vandaag de dag in onze cultuur? Denk daarbij bijvoorbeeld aan de termen verkeersslachtoffers en slachtoffers van vuurwerk. Waar zijn deze personen aan geofferd vind jij?

Als je hierover nadenkt, vind je de hele thematiek offeren waarschijnlijk negatief. Toch was dit niet de insteek die bedoeld was. Sterker nog, de meeste offers zijn gekoppeld aan feest, maaltijden, vreugde, in verbinding zijn met God en met elkaar.

Waar er eerst afstand was tussen God en mens, is er door en tijdens het offeren een verbondenheid die gevierd werd.

LEZEN

Lees met elkaar Leviticus 1

De Heer riep! Daar begint het verhaal en dat is misschien wel direct de kerngedachte van het boek. De Heer riep vanuit de tabernakel en wilde contact maken met de mensen. Misschien is het ook wel daarom dat het boek in het Hebreeuws genoemd is naar de opening van het boek: Wa-Yikra, de Heer riep. Vervolgens zegt Hij zo iets als: Stel dat iemand Mij een cadeautje wil geven, weet je waar ik dan echt blij mee ben? En dan legt Hij de offers uit.

De eerste drie offers die in de eerste hoofdstukken genoemd worden zijn offers die vrijwillig gebracht mochten worden en ze zijn ook iedere keer 'aangenaam en als een liefelijke geur voor God.' Het is wel bijzonder dat God deze eerst duidt, want over het algemeen moest er éérst een zondoffer (vierde offer) gebracht worden: een offer waarmee de zonden werden weggedaan van de persoon die naar God wilde komen. Een offer dat niet per se een aangename geur had voor God (staat er niet bij vermeld). Als dát gebracht was, had deze persoon weer een schone lei en kon hij bij God komen. Daarna konden er dan de vrijwillige gaven gebracht worden.

Toch begint het boek Leviticus met de offers die vrijwillig waren. Je kunt hier iets van het verlangende hart van God kunt zien. Hij verlangt ernaar dat Zijn mensen bij Hem komen. Niet uit verplichting, maar vrijwillig, vanuit liefde.

Misschien vind je het vreemd dat Hij vervolgens eisen stelt aan zo'n cadeau dat iemand hem vrijwillig brengt. Dat lijkt misschien ondankbaar? Bedenk dan dat Hij dit uit bescherming doet: iets wat niet voldoet en toch in Zijn tegenwoordigheid komt, wordt volledig vernietigd.

De persoon die het offer bracht, moest zijn hand op de kop van het dier leggen. Symbolisch ging daarbij de volmaaktheid van het dier over op de gever. Bijzonder toch: je denkt God een cadeau te geven, maar dan word je zelf gezegend.

Het is heftig hoe het offer gebracht werd: de offeraar moest een perfect dier zélf doden, villen en vleugellam maken. Hij moest dit zelf onder ogen zien. Zou jij dat kunnen? Bedenk daarbij dat het lijden en sterven van Jezus ook heftig en gruwelijk was. Hebben wij daar oog voor? En zie je ook dat de volmaaktheid van Het Offerlam (Jezus!) afstraalt op ons? Als jij Zijn werk accepteert dan ontvang jij Zijn volmaaktheid!

BESPREKEN KENMERKEN BRANDOFFER

- Neem met elkaar de kenmerken van het brandoffer door en praat erover: Begrijp je wat er staat en hoe je dit op je eigen leven kunt toepassen? Hoe raakt deze symboliek jouw dagelijks leven? Wat betekent dit voor hoe je naar jezelf kijkt?

Vrijwillig: Één van de belangrijkste kenmerken van dit offer was dat het vrijwillig gegeven werd. Je kunt hierbij natuurlijk nadenken hoe jijzelf God vrijwillig een offer of een cadeau zou willen brengen en wat dit zou kunnen zijn. Maar je kunt ook nadenken over de Heer Jezus Christus die vrijwillig zijn leven gaf en het offerlam werd. (Hebreeën 10:5-7) Hij werd niet gedwongen, maar koos er zelf voor. Niet rebels of als een wild dier, maar als een mak schaap of rund.

Volmaakt: Het offerdier moest zo volmaakt zijn als mogelijk was. Wat we ook aan God willen aanbieden, het valt altijd in het niet bij diegene Wie Jezus is: Volmaakt mens, volmaakt God. Zonder een gebrek, volledig, heel, shalom.

Handen opleggen: Doordat de persoon zijn hand op het offer legde, ontstond de beweging van het offer naar de offeraar. De volmaaktheid, de shalom van het offer ging over op de offeraar. Als jij Jezus Christus accepteert en in Hem gelooft en zo 'jouw hand op Hem legt', komt Zijn shalom, zijn heelheid, zijn volmaaktheid op jou. In plaats dat jij God zegent, word jij gezegend.

Er vloeit bloed: Het brandoffer moest sterven, sterker nog, het werd totaal en volledig verbrand. Jezus Christus stierf... En zijn offer was volledig en af, eenmalig voor altijd.

TOT SLOT

Stel dat je God wel een brandoffer wilde brengen, maar je had geen mogelijkheden om een rund te kopen en te brengen... Daarin voorzag God. Je kon ook een duifje brengen. Ik kan me voorstellen dat er al snel een soort competitie ontstond waarbij er hoog opgekeken werd tegen mensen die met de prachtigste, sterkste en indrukwekkendste runderen kwamen. Wauw, wat een mooi en duur offer konden deze mensen brengen. Daar zou God wel heel blij mee zijn. Mensen met een klein duifje werden misschien wel minachtend aangekeken.

- Lees met elkaar Marcus 12:41-44 en leg het verband met bovenstaande gedachte.
- Denk na over de verschillende dieren: rund, schaap, geit, duif. Welke eigenschappen van Jezus, of aspecten van het werk van Jezus zou je hierin kunnen terugzien?
- Wat heb jij van deze studie geleerd? Wat sprak je het meest aan? Wat neem je komende dagen mee?

Sluit met elkaar af met gebed.

Tip voor de volgende keer: Het graanoffer wordt de volgende keer besproken. Neem allemaal iets mee wat van graan is gemaakt.

Kringavond 2

Graanoffer: een heerlijke koek

START

Open met gebed.

- Heeft iedereen minimaal één blaadje bij zich wat bijzonder aansprak afgelopen twee weken?
- Leg ze op tafel en dan mag iedereen om beurten eentje pakken en er iets over vragen of vertellen. Je mag die van jezelf pakken, je kunt ook één van een ander pakken en er vragen over stellen.

STUDIE GRAANOFFER

Lees Leviticus 2

Deel de koeken en graanproducten die zijn meegenomen rond. Is er een speciale reden waarom iets is meegenomen?

Lees onderstaande tekst met elkaar door en bespreek de vragen.

Het graanoffer was ook vrijwillig. Bij het vorige offer vloeide er bloed: een teken dat er dood in het spel was. Hier vloeide geen bloed en daarom is dit offer een beeld van het leven van Jezus. En dat was niet gemakkelijk. Hij moest, net als graan, geplet worden.

- Neem een pot of zak bloem en deel het rond: wat valt je op als je je hand erin steekt? Het voelt heel zacht, gelijkmatig, geen harde stukken. Zo was het resultaat van het leven van Jezus: perfect, geen harde stukken.
- Lees Johannes 12:24. Wat zegt Jezus hier over Zijn leven? Welke overeenkomsten zie je met het graanoffer?

Een deel werd verbrand, de rest was voedsel, een zegen voor de priesters. Je kon verschillende soorten koeken en broden bij God brengen, maar ze waren allemaal gemengd met olie (beeld van de Heilige Geest) en met wierook (door verbranding komt een heerlijke geur vrij).

- Als je nadenkt over het leven van Jezus, waar het graansymbool voor staat, wat betekent het dan dat er olie overheen gegoten moest worden?

De Heilige Geest was in de Heer Jezus aanwezig tijdens Zijn leven. Het leven van Jezus was volledig doortrokken met de Geest: verwerkt, bekrachtigd en geleid.

Het offer moest ook zout bevatten, zoals alle offers. En zout was een teken van het verbond (vs 13). Dus iedere keer als er een offer werd gebracht, en dat waren er heel veel, herinnerde God zichzelf dat Hij naar het volk zou omzien en voor hen zou zorgen. God had zelf bedacht dat zout moest worden toegevoegd. Hij wilde hieraan herinnerd worden.

BESPREKEN KENMERKEN GRAANOFFER

- Neem met elkaar de kenmerken van het graanoffer door en praat erover: Begrijp je wat er staat en hoe je dit op je eigen leven kunt toepassen? Hoe raakt deze symboliek jouw dagelijks leven? Wat betekent dit hoe je naar jezelf kijkt?

Vrijwillig: Ook dit offer was, net als het vorige brandoffer, vrijwillig. We hebben vorige keer hier ook over nagedacht. Het offer van Jezus was ook vrijwillig.

Geen bloed: Bij de andere offers stierf het dier, er vloeide veel bloed. Hier niet, en daarom staat dit offer symbool voor het leven.

Deels verbrand: Een klein deel van dit offer werd verbrand, de rest mocht worden opgegeten en was bedoeld als voedsel. Net als het kenmerk hierboven, dat het ontbreken van bloed kenmerkend is voor het leven van Jezus, kun je bij het offer wat opgegeten werd het symbool zien dat het leven van Jezus als voedsel voor ons is. Op wat voor manier zie jij dit in jouw leven?

Geplet graan: Je weet al hoe perfect en gelijkmatig de bloem voelt. Je kunt hierbij denken aan het leven van Jezus. Natuurlijk was Jezus God zelf, maar Hij was ook volledig mens. En als volledig mens, was Zijn leven hier op aarde – net als voor ons – echt niet gemakkelijk. Hij leefde volmaakt, maar het was wel een moeilijk leven. Hij werd vaak niet begrepen, was eenzaam en uiteindelijk werd Hij geplet en vermorzeld.

TOT SLOT

- Lees de verzen 4-7 nogmaals. Je leest over drie verschillende graanoffers met verschillende manieren van klaarmaken. Wat vind je van de mogelijke symbolische verwijzingen naar het leven en lijden van Jezus?
 - Graan vermengd met olie: Leven doortrokken met de Heilige Geest.
 - Graan besprenkeld met olie: Leven gezalfd met de Heilige Geest.
 - Koeken die in de oven werden gebakken of op een open plaat: Het proces van het lijden van Jezus was deels onzichtbaar en deels zichtbaar.
 - Koeken werden in stukken gebroken: Het leven van Jezus werd verbroken.
- Wat heb jij van deze studie geleerd? Wat sprak je het meest aan? Wat neem je komende dagen mee?

Sluit met elkaar af met gebed.

Kringavond 3

Vredeoffer: een uitbundig feest

START

Open met gebed.

- Heeft iedereen minimaal één blaadje bij zich wat bijzonder aansprak de afgelopen twee weken?
- Maak er propjes van, doe ze in een schaal en neem er om beurten één uit. Vertel wat jou aanspreekt of wat je moeilijk vindt. Staat er een opdracht op? Voer deze uit. Raad vervolgens wie deze mee had genomen en waarom.

STUDIE VREDEOFFER

Lees Leviticus 3

Lees onderstaande tekst met elkaar door en bespreek de vragen.

Het vredeoffer werd gebracht als afsluiting van een feest. Dit offer stond symbool voor het gegeven dat het goed was tussen God en het volk. Er was vrede, shalom, heelheid. Niet alleen vrede tussen God en mens, maar ook vrede met jezelf, de ander en de rest van de schepping. De relaties onderling waren heel, goed en volledig.

Het vet, nieren en bloed moesten worden verbrand. Het wordt het beste deel genoemd. Vet smaakt natuurlijk wel lekker, maar is, net als orgaanvlees, niet heel gezond voor ons. Dwars door alle regels heen, zie je in zo'n detail plotseling de zorg van God voor de mens. Hij weet wat goed is.

'Vier de shalom' was de opdracht. Vier dat samen met God, je vrienden, je familie. Eet met elkaar en vier uitbundig feest. Je leest er een aantal keren over in de Bijbel zoals bijvoorbeeld op het moment dat Saul tot koning wordt gekroond.

Lees 1 Samuel 11:14-15

- Ze brachten een vredeoffer ter ere van de Heer en vierden uitbundig feest. Het was niet een feestje waarin je in een kringetje zit en een schaal met keurige blokjes kaas doorgeeft. Nee, uitbundig en met iedereen! Hoe stel jij je zo'n feest voor?

- Plan met elkaar een feestje. Misschien tijdens de Paasdagen met mensen uit je eigen omgeving, vrienden, andere kerkleden of juist mensen uit de buurt van de kerk? Bedenk iets wat het uitbundige symboliseert, wat kleur en vreugde geeft!

BESPREKEN KENMERKEN VREDEOFFER

- Neem met elkaar de kenmerken van het vredeoffer door en praat erover. Begrijp je wat er staat en hoe je dit op je eigen leven kunt toepassen? Hoe raakt deze symboliek jouw dagelijks leven? Wat betekent dit voor hoe je naar jezelf kijkt?

Vrijwillig: Dit is het laatste offer dat vrijwillig was. Bij het brandoffer heb je dit al besproken.

Handen opleggen: Ook op dit offer moesten de handen gelegd worden en mocht je van eten. Datgene waar het offer symbool voor stond, in dit geval vrede, shalom, ging van het offer op de offeraar over. Als je bedenkt dat Jezus Christus ook het vredeoffer is, mag je dus Zijn vrede op jouw leven verwachten.

Binnen in de ontmoetingstent: Dit offer werd in de ontmoetingstent gegeten. En niet alleen de priesters, maar ook de gewone Israeliet mocht hiervan eten. Een mooi beeld van sámen. Samen eten, samen vrede vieren. In de community. En het werd bij de feestdagen gevierd.

TOT SLOT

Kijk met elkaar naar de video over shalom van Het Bijbelproject:
www.tearfund.nl/kring-vredeoffer



- Hoe zou jij komende dagen iemand kunnen shalomen?
- Wat heb jij van deze studie over het vredeoffer en shalom geleerd? Wat sprak je het meest aan? Wat neem je komende dagen mee?

Sluit met elkaar af met gebed.

Kringavond 4

Zondoffer: een onbewuste fout

START

Open met gebed

- Heeft iedereen minimaal één blaadje bij zich wat bijzonder aansprak afgelopen twee weken? Verzamel ze en leg ze op een stapel.
- Laat iedereen een of twee blaadjes eruit kiezen. Lees het blaadje voor en kies iemand uit de kring waarvan jij vindt dat de opdracht bij deze persoon past. Mag zowel de opdracht voor de volwassenen als die van de kinderen zijn.

STUDIE ZONDOFFER

Lees Leviticus 4

Vandaag bespreken we het laatste offer: het zondoffer. Ook wel hersteloffer of reinigingsoffer genoemd. Wat je moest doen als je *onopzettelijk* in de fout ging. Ben je dan wel schuldig?

- Bespreek met elkaar of je vindt dat je minder schuldig bent als je iets per ongeluk fout doet. Maakt dit verschil?

Helaas ben je ook met een onopzettelijke overtreding toch schuldig. Je hoefde deze fout echter niet aan iedereen op te biechten. Naar God recht zetten was voldoende.

Een hoofdstuk verder staat wat je moest doen als je wél opzettelijk een fout maakte: dan moest je dit hardop vertellen en vervolgens een zondoffer brengen. En natuurlijk je schuld betalen (5:23). Door het offer maakte je het goed met God, door de schuld te betalen maakte je het goed naar de ander.

Weer moest je je hand op de kop van het dier leggen. Nu ging echter jouw schuld over op het dier. Zie je hier ook weer de verwijzing naar Jezus?

We weten dat we vergeven zijn (Galaten 5:1). Onze zonde is weggedaan en weten we ook dat God, door de verzoening door Christus, zich niet van ons afwendt, maar naar ons blijft omzien.

BESPREKEN KENMERKEN ZONDOFFER

- Neem met elkaar de kenmerken van het zondoffer door en praat erover: Begrijp je wat er staat en hoe je dit op je eigen leven kunt toepassen? Hoe raakt deze symboliek jouw dagelijks leven? Wat betekent dit voor hoe je naar jezelf kijkt?

Verplicht: Waar de andere offers vrijwillig waren, was dit offer verplicht. Als er iets gedaan werd wat niet goed was, moest er eerst herstel worden gebracht. In vers 23 staat dat zodra de leider van het volk, de priester of gewoon iemand van het volk ontdekte dat hij iets fout had gedaan, hij direct een zondoffer moest brengen. Er mocht geen tijd overheen gaan...

Hand opleggen: Bij dit offer moest ook weer de hand op de kop gelegd worden, maar nu ging de schuld van de offeraar op het offer over. Een omgekeerde beweging als bij het brandoffer. Het kwam op het dier terecht en de persoon kon daarna verklaren schuldenvrij te zijn. Dit is ook hoe het kan dat wij mogen zeggen dat we zondenvrij zijn: Hij nam de zonde op zich en door dit te geloven en te belijden gaat onze schuld over op Hem.

Helemaal verbranden: Bij dit offer moest alles verbrand worden, alle schuld moest weggedaan worden. De verschillende organen van het dier moest worden verbrand. Misschien wel een symbool van wat er vanbinnen had plaatsgevonden in de persoon of priester. Zoals in Psalm 26:2 staat: 'Toets mijn nieren...' Er zijn verschillen in grootte van de offers (rund of geit). Als een priester zondigde, werd dit zwaarder aangerekend dan iemand van het volk. En als het hele volk zondigde, was dit een groter probleem dan als een enkeling de fout in ging. Dit heeft te maken met verschillen in verantwoordelijkheden.

Buiten het kamp verbranden: Zowel delen van het offer van de priester, als delen van het offer van het volk moesten buiten het kamp verbrand worden. Dat was een heel eind weg. Het kamp had een heel aantal vierkante kilometers oppervlakte. De Heer is ook buiten Jeruzalem gekruisigd... Buiten het kamp, ver weg van de plek waar God was, waar de mensen waren, waar mensen samenleefden. Eenzaam, van God verlaten. Jezus riep het uit aan het kruis: 'Mijn God, mijn God waarom hebt U Mij verlaten?' Zo radicaal werd met de zonde afgerekend. Het werd zo ver mogelijk weggebracht en vernietigd.

TOT SLOT

Door de eeuwen heen zijn er heel veel dieren geofferd. Maar toen Jezus kwam, was de maat vol. Het offer wat Jezus bracht was zo volmaakt, zo krachtig en uniek, dat Zijn offer voor altijd genoeg was.

- Lees Hebreëen 9:11-14 en Johannes 10:10b. Hoe kijk jij tegen het werk van de Heer Jezus Christus aan? Belijd je de lijdentheologie of de opstandigstheologie? Met andere woorden is dit voor jou een reden om voor te willen sterven? Of juist een reden om voor te leven?
- In hoofdstuk 4 van Leviticus worden scenario's besproken als je een onopzettelijke fout hebt begaan. Dat hoefde je niet openbaar te vertellen. Maar mensen konden het wel zien. De priester moest namelijk zelf met een stier naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en zijn hand op de kop van het dier leggen. Iedereen kon dit zien. Wat doe jij als je een fout hebt begaan? Heb je de moed om dit openlijk te bekennen? Is er nog een verschil als het wel opzettelijk was?
- Wat heb jij van de studies over de offers geleerd? Wat sprak je het meest aan? Wat neem je komende dagen mee?

Sluit met elkaar af met gebed.

