

Zondag
voor de **Kerk**
in **Armoede**

Thema: De kracht van eenheid

tearfund

Algemene aankondiging

Zondag voor de Kerk in Armoede

Tearfund vraagt in 2024 via drie zondagen aandacht voor de Kerk in Armoede. Op die manier willen we jouw kerk betrekken bij onze broeders en zusters wereldwijd die leven te midden van armoede en die zich inzetten om hun omgeving tot bloei te brengen!

Kerken hebben wereldwijd een geweldige impact op hun omgeving. Dat is wat Tearfund nu al meer dan 50 jaar heeft mogen ervaren. Samen met lokale kerken zetten wij ons in voor een wereld zonder onrecht en armoede. Waar mensen hun eigen waarde en talenten kennen, daar bloeit een hele gemeenschap op!

Daarom organiseren we de Zondag voor de Kerk in Armoede. Op deze dag vragen we jouw aandacht voor de lokale kerk in landen die het meest lijden onder armoede, onrecht, klimaatverandering en natuurrampen, en die in deze omstandigheden omzien naar de mensen in hun omgeving. Ook bieden we inspiratie en concrete handvatten hoe wij in Nederland verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze welvaart en hoe wij onze levensstijl kunnen aanpassen, zodat de gevolgen daarvan niet alleen op de zwakste schouders terecht komen.

De zondagen in 2024 zijn:

- 3 maart
- 26 mei
- 27 oktober

Uiteraard is er de vrijheid voor kerken om op een andere dag een Zondag voor de Kerk in Armoede te organiseren!

Collectebeschrijving

Zondag voor de Kerk in Armoede

Thema: De kracht van eenheid

Drie keer per jaar staat er een zondag in het teken van kerken in landen die het meest lijden onder armoede, onrecht, klimaatverandering en natuurrampen. Zij zien in deze omstandigheden om naar de mensen in hun omgeving en verspreiden zo Gods liefde.

Het thema van deze zondag is 'De kracht van eenheid'. Tearfund werkt in landen waar kerken in de minderheid zijn of zelfs worden verdrukt. Toch zien we ook daar dat de kerk zich inzet om in eenheid op te trekken als geloofsgemeenschap, maar ook met andere dorps- of wijkbewoners. Waar dat lukt, wordt kracht zichtbaar. Kracht om vol te houden en voor elkaar te zorgen.

Op deze dag denken we na over deze kracht van eenheid. Jezus Christus bad in Johannes 17 voor de eenheid van zijn volgelingen. In eenheid met elkaar optrekken kunnen we niet uit onszelf, maar alleen door de Heilige Geest die ons één maakt. Hij bindt ons samen tot één lichaam. Tegelijkertijd kan dat soms heel lastig zijn, zeker wanneer er grote onderlinge verschillen bestaan. Zijn we in staat om ontvankelijk te zijn voor de ander, om naar de ander te kijken zonder oordeel?

De boodschap van deze Zondag voor de Kerk in Armoede komt van pastor Dani el Tayar uit Libanon. Hij deelt een aantal lessen die hij leerde in situaties waarin verschillende bevolkingsgroepen recht tegenover elkaar stonden en in conflict waren. Hij roept de kerk op om in die omstandigheden goede keuzes te maken, om voor elkaar te zorgen en zo de handen en voeten van Jezus te zijn hier op aarde. Juist ook richting de mensen die buiten jouw eigen (christelijke) leefomgeving staan.

Met hulp van de collecte kunnen we kerken ondersteunen die te maken hebben met een minderheidspositie of zelfs verdrukking. We helpen met bijvoorbeeld training op het gebied van vredesopbouw en gemeenschap. Zo steunen we kerken in Syrië, Libanon, Nepal, India en Myanmar.

Preekinspiratie

Je hebt altijd een keuze

Door Pastor Dani El Tayar

De Libanese Dani El Tayar is dominee, getrouwd en vader van vier kinderen. Meer dan tien jaar werkte hij in de Palestijnse kampen in Beiroet. Hij maakte een bewuste keus om met zijn gezin als christen tussen bevolkingsgroepen met een andere religieuze achtergrond te wonen. Zijn visie is om mensen bij elkaar te brengen en om samen de gemeenschap te dienen. Momenteel ondersteunt hij op dit gebied voor Tearfund kerken en religieuze leiders in het Midden-Oosten.



Het leven in Libanon is niet gemakkelijk. Er heerst armoede door de crises die afgelopen decennia plaatsvonden: onderdrukking door overheersers, oorlogen, de economische crisis, Covid en de verwoestende explosie in de haven van Beiroet in 2020. Bovendien zorgde de burgeroorlog voor een stroom van Syrische vluchtelingen naar Libanon.

De video bevat een interview met Dani. Hij vertelt over zijn jeugd ten tijde van de oorlogen in Libanon en hoe deze hem hebben gevormd. Hij sluit af met een oproep voor de kerk, het lichaam van Christus, om zijn handen en voeten te zijn. “Wij hebben de keuze om het goede te doen.”

Lees Johannes 16: 32b; 17:15, 21-24

De kracht van eenheid: Laat hen allen één zijn Vader...

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Ik vraag U niet dat U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel.

Laat hen allen één zijn Vader. Zoals U in mijn bent en Ik in U, laat hen zo ook

in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.



Video: Laat hen allen één zijn Vader...

Tip: blijf na de video en paar minuten stil zodat je na kunt denken over wat je gezien hebt.

Link naar video: <https://youtu.be/UIS8JH1SJg> of scan de QR:

Verwerking

Pastor Dani el Tayar deelde zijn levenslessen met ons. Hij zei onder andere dat hij ‘de ander als anders ziet’. Dat is geen waardeoordeel; het betekent niet dat de ander goed of fout is.

In zijn jeugd werd Dani gedwongen om zijn dorp te verdedigen door een ander neer te schieten. Maar hij wilde dit niet. ‘I was able to, but not willing to...’, zegt hij in de video. Een mens wordt soms in een situatie gezet waarin hij iets moet doen wat hij eigenlijk niet wil. Voor een keuze die moeilijk is of fout is. Ook in zo’n situatie heb je tóch een keuze.

Vraag om over na te denken: Welke keuzes maak jij?

Dani weigert om mensen te veroordelen op basis van wat ze doen, omdat hij begrijpt dat mensen soms dingen doen die verkeerd zijn door de moeilijke omstandigheden waarin ze zitten.

Om dichterbij de ander te komen, moet je de ander leren kennen. Het is nodig om te luisteren naar de ander, en daar moet je moeite voor doen. Dani vraagt echter om nog een stap verder te gaan. Ben je ook bereid jezelf open te stellen voor de ander? Dat doet een appel op je omdat je je kwetsbaar moet opstellen.

Vraag om over na te denken: Mag de ander jou leren kennen?

Door trauma's of onrecht wat je overkomt, kun je boos en verbitterd worden. Dat is verdrietig en moeilijk en je zult moeten leren om daarmee te dealen. Als je je boosheid niet kunt uiten, als je daar niet over kunt praten, kan dat een blokkade vormen in de relatie met de ander. Daarom is het belangrijk dat je je met jezelf verzoenen. Bijvoorbeeld door te accepteren dat je niet hebt kunnen doen wat je graag had willen doen.

Vraag om over na te denken: Heb jij je – door het werk van Christus- met jezelf verzoend?

In de video zegt Dani: 'De tijd waarin we leven is een moeilijke tijd. Er is een verschuiving gaande van gemeenschapszin naar individualisme, van wij naar ik. In plaats van voor elkaar zorgen, is er meer zelfgerichtheid.' Tegelijkertijd is Dani hoopvol: 'Jezus kan zich op vele, grootse manieren laten zien in de wereld, maar Hij heeft ervoor gekozen om zichzelf op aarde te laten zien door óns: Zijn lichaam, de kerk! Wij zijn Zijn handen en voeten. De kerk heeft een duidelijke en dringende opdracht: we hebben we elkaar nodig en moeten we er voor elkaar zijn.'

'God zal in deze moeilijke tijd voorzien. Maar... wij hebben een keuze te maken.'

Vraag om over na te denken: Welke keuze maak jij?

De Kerk in Armoede

Vandaag heb je bemoedigende en uitdagende woorden gehoord van iemand uit een kerk in een gebied waar er armoede, verdeeldheid en oorlog is. Iemand die in zulke moeilijke omstandigheden de kracht van eenheid in Christus kent en ervaart. Hij daagt ons uit om te kiezen voor eenheid, om samen te leven en zo het lichaam van Christus vorm te geven.

Lees als afsluiting Efeze 4:3-6, 15b-16

Doe je best om één te blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven. Want er is maar één Lichaam en er is maar één Geest. En we hebben allemaal één hoop en één roeping. Er is één Heer, één geloof en één doop. En er is één God die de Vader is van alle mensen. Hij staat boven iedereen. Hij werkt door iedereen heen en is in jullie allemaal...

... Christus is het Hoofd van het Lichaam. En Hij zorgt ervoor dat het Lichaam groeit. Hij maakt het ook tot één geheel. Een lichaam wordt bij elkaar gehouden door spieren en banden. En elk lichaamsdeel heeft zijn eigen

taak. Op dezelfde manier houdt Christus Zijn gemeente bij elkaar. En Hij geeft elk mens zijn eigen taak binnen het Lichaam. Als iedereen zijn taak doet, groeit het Lichaam en wordt het gezond, sterk en volwassen door de liefde voor God en de mensen.

Amen.

Kijklied

<https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg> of scan de QR:



Liedsuggesties

Liederen die passend zijn bij deze overdenking:

1. Laat ons samen zijn (Sela): https://youtu.be/a3_He5pec4I
2. Opwekking 797 - Breng ons samen <https://youtu.be/drQTZbc2Sys>
3. Kinderlied - We hebben allemaal wat: <https://youtu.be/YPfgYR1P1qI>

Gebedspunten

- Bid voor pastor Dani en de andere christenen in Libanon dat ze de eenheid kunnen blijven zoeken.
- Bid voor de kerken op plekken waar christenen in de minderheid zijn of zelf verdrukt worden.
- Bid voor het werk van Tearfund op deze plekken. Dat de trainingen die gegeven worden veel vrucht zullen dragen.

Kringmateriaal

Lees het stukje van de verwerking nog eens door en sta met elkaar stil bij de verschillende vragen die gesteld zijn.

1. Wat sprak je het meest aan in de boodschap van pastor Dani el Tayar?
2. Dani zei dat hij mensen dingen zag doen waarvan hij weet dat ze niet goed zijn. Hij gaf ook aan dat hij begrip had daarvoor en dat hij iemand niet wil veroordelen. Op welke manieren kun je iemand tegemoet treden die iets doet wat niet goed is? Bedenk drie manieren en ook wat het effect is van deze verschillende benaderingen. Welke benadering heeft jouw voorkeur?
3. Lees Romeinen 12:12-21. 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Hoe brengt Dani deze tekst in de praktijk? Wat vind jij daarvan?

Vervolgstep

Het interview van Dani komt uit een documentaire die Tearfund heeft gemaakt over drie mensen die leven en werken in Libanon en dagelijks geconfronteerd worden met gescheiden bevolkingsgroepen. Je ziet welke impact dit heeft op het leven van deze mensen én hoe zij daarmee omgaan. Hun verhaal houdt ons een spiegel voor en zet ons aan tot nadenken: leven wij ook met door mensen opgeworpen grenzen? Ga ik wel eens een grens over, leef ik in verbondenheid met mijn medemens?

Rondom de documentaire heeft Tearfund een tweetal programma's ontwikkeld voor een groep. Zie www.tearfund.nl/thegreenline.

